



Goudstaven in de kluisen van de Nederlandse Bank. © ANP

Koop goud, voor als het straks oorlog is

Geld

De goudprijs zit weer in de lift, nu beleggers die de financiële markten wantrouwen een toevluchtsoord zoeken. Waar moet je op letten als je wil investeren in het edelmetaal?

Door: Marc van den Eerenbeemt 18 maart 2016, 02:00

Als het straks oorlog is, je op de vlucht moet slaan en alle geld zijn waarde heeft verloren, dan is het goed om wat goud achter de hand te hebben. Het is een van de redenen voor de opleving van de belangstelling voor het kopen van het edelmetaal, zegt Yvonne van Eerden

Volg de Volkskrant

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

van De Nederlandse Goudhandel. In haar Alkmaarse winkel hoort ze haar klanten aan en maakt dan een setje goudbaartjes klaar.

Doorgaans zijn dat stukjes van 50 tot 100 gram goud, van zo'n 1.800 tot 3.600 euro per stuk. Ook handig is de combibar; een baar goud die oogt als een grote chocoladereep. Ieder stukje is een gram goud. De archetypische goudbaar van 12,5 kilo - bekend van De Nederlandsche Bank en Fort Knox - verkoopt ze slechts af en toe. Niet alleen de kosten schrikken af - nu zo'n 450 duizend euro per baar, inclusief 7,50 euro maakloon. Oorlogsvrezenden hechten juist aan ruilgemak. Van Eerden: 'Op de vlucht heb je meer aan kleine stukjes, zeggen ze. Even een baar in stukken zagen is niet makkelijk.'



© Peter van Hugten

Andere klanten van Van Eerden hebben minder apocalyptische argumenten. Ze hebben genoeg van de minimale spaarrente, wantrouwen de geldverruiming door de Europese Centrale Bank of hebben het vertrouwen verloren in de financiële markten en de beurzen. Ook Bert van Engelenburg, handelaar bij het Amsterdamse Drijfhout, ziet dat goud weer wordt gezien als toevluchtsoord voor beleggers. 'Het zijn onzekere tijden. Ik heb de hype meegemaakt, na het ontstaan van de financiële crisis. Toen kwam de neergang. Nu zetten we weer stappen omhoog. De verkoop is flink aangetrokken.'

Goldrush

Nu wordt er weer zo'n 35 duizend euro betaald voor een kilo goud. Eind vorig jaar was dat 30 duizend euro. In 2012 piekte de prijs op bijna 45 duizend euro, het hoogtepunt van de goldrush na het uitbreken van de financiële crisis. Het



In 2012 piekte de prijs van een kilo goud op bijna 45 duizend euro

zijn nog flinke prijzen vergeleken bij de circa 10 duizend euro die in de jaren tachtig en negentig voor een kilo goud moesten worden betaald.

De Amerikaanse goudhandelaar Joe Fostee, expert van investeringsmaatschappij Van Eck in New York, ziet de goudprijs nog wel verder oplopen. 'We hebben de afgelopen jaren zeer sterke prijsdalingen meegemaakt. Nu blijft de goudprijs stijgen ondanks een aantal tegenkrachten. De markt was lang geobsedeerd door het rentebeleid van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Ook al wordt er nog steeds rekening gehouden met renteverhogingen, toch weerstaat de goudprijs die druk. En ook de enorme prijsdalingen op aanpalende terreinen op de grondstoffenmarkt, zoals olie, hebben geen effect.'

Ook Foster omschrijft goud als financiële vluchthaven in roerige tijden. 'De eerste veilige haven is doorgaans de Amerikaanse dollar, goud de tweede. Worden mensen nerveus over de kracht van de dollar, dan gaan ze naar goud. Die beweging is de belangrijkste drijvende kracht in de goudmarkt. Niet of er meer of minder gouden sieraden worden verkocht in Azië of China. Ook al is dat 50 tot 70 procent van de vraag, de vraag naar goud voor de productie van juwelen vormt de vloer in de goudprijs. De opwaartse kracht zit steeds in de vraag van beleggers. En die specifieke vraag komt nu vooral uit de westerse wereld - en dat hebben we al heel lang niet gezien.'

Nieuwe goudvondsten

Over eventuele nieuwe goudvondsten of een opleving van de mijnbouw, die de goudprijs zouden kunnen drukken, hoeven beleggers zich wat hem betreft niet erg druk te maken. 'De goudproductie is van secundaire betekenis. De handelsvoorraad goud -

de bovengrondse hoeveelheid die beschikbaar is voor de handel - is al enorm. Van het nieuwe goud in die voorraad komt maar 1 tot 2 procent uit de mijnen. En goud is steeds moeilijker te vinden. Het makkelijke goud is allemaal al gedolven.'



Het makkelijke goud is
allemaal al gedolven

Een van de grootste goudhandelaren van Nederland, AmsterdamGold, is sinds vorige maand voor 100 procent overgenomen door Value 8, het beursgenoteerde

investeringsbedrijf van Peter Paul de Vries. Die investering legitimeert hij vooral met het argument dat een groeiende groep beleggers het edelmetaal gebruikt voor risicospreiding. Maar ook De Vries, ex-voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters, ziet een 'echte omkering' van de dalende trend van de goudprijs. De belangstelling voor goud is naar zijn idee versterkt door het afgenomen vertrouwen in financiële bedrijven door de crisis. De goudkoper is volgens hem 'de wat kritischer, argwanender belegger, mensen zonder vanzelfsprekend vertrouwen in het financiële systeem'.

Wie niet wil slepen met goudbaren heeft de keuze uit tal van beleggingsproducten waarbij slechts op papier wordt deelgenomen aan de goudhandel. Die lopen uiteen van opties of futures in goud tot aandelen in mijnbedrijven. Maar wie dat doet mist volgens goudhandelaar Van Engelenburg het belangrijkste voordeel van goud: 'Het blijft een magisch product.'



Volg en lees meer over:

★ RUBRIEK GELD | ★ ECONOMIE



MARC VAN DEN EERENBEEMT

★ VOLGEN